

Zend mij

ex. Vrees en beven	isbn 978 90 5573 737 6	€ 19,90
ex. Wat de liefde doet	Isbn 978 90 5573 784 0	€ 34,90
ex. De herhaling	Isbn 978 90 5573 896 0	€ 21,90
ex. Het begrip angst	Isbn 978 90 5573 911 0	€ 26,90
ex. De ziekte tot de dood	Isbn 978 90 5573 912 7	€ 24,90

(Alle uitgaven zijn gebonden met stofomslag en leeslint.)

ex. Vrijheid en angst	Isbn 978 90 5573 886 1	€ 17,90
-----------------------	------------------------	---------

Voorletters en naam

m / v

Adres

Postcode

Plaats

Datum

Handtekening

Na ontvangst van de bestelling zal de nota per omgaande worden voldaan.

Graag ontvang ik informatie over het Damon-fonds via mijn e-mail adres:

U kunt deze bestellijst in een gefrankeerde envelop zenden aan: Uitgeverij DAMON bv, Postbus 2014, 6020 AA Budel, of fax 0495 – 499 889, e-mail: info@damon.nl
Al onze boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel. Bij rechtstreekse bestelling bij de uitgeverij worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Zie voor meer informatie en bestelmogelijkheden tevens: www.damon.nl

Verschenen buiten de serie *Kierkegaard Werken*:



Arne Grøn

VRIJHEID EN ANGST

Inleiding tot het denken van Søren Kierkegaard

Vertaling Frits Florin

Het begrip angst verscheen op 17 juni 1844 en is een hoofdwerk van Kierkegaard. Het loopt samenvattend vooruit op thema's, die verderop in zijn oeuvre ontvouwd worden. Dat gebeurt niet door een geheel van opvattingen als een afgerond geheel te presenteren. Het heeft meer het karakter van een mozaïek: thema's uit eerdere werken (vooral *Of/Of*) worden verder uitgewerkt op een gebroken manier, die een nieuw uitgangspunt schept voor het verdere oeuvre. Zelfs al is *Het begrip angst* een – bij tijd en wijle onbillijk – moeilijk werk, is het toch de moeite waard om het te lezen als toegang tot Kierkegaards oeuvre.

Isbn 978 90 5573 886 1, 160 pp., € 17,90

Kierkegaard Werken



Kierkegaard



DAMON



DAMON



Søren Kierkegaard/
Johannes de silentio

VREES EN BEVEN

Vertaling: Andries Visser
Eindredactie van dit deel: Frits Florin en
Karl Verstrynge
Nawoord: Karl Verstrynge

Vrees en beven is onder andere een eerste aanzet als het gaat om een reflectie over de problematiek van religie en geloof. Er over nadenkend hoe het toch komt dat zijn tijdgenoten daar zo snel mee klaar zijn, komt Kierkegaard tot de conclusie dat ze het zicht op wat geloven eigenlijk is totaal zijn kwijtgeraakt. In de hedendaagse filosofie is een hernieuwde belangstelling voor de thema's van de religie te zien. Daarin speelt het verhaal over het offer van Abraham een belangrijke rol. Kierkegaard werd door dit verhaal geïnspireerd tot het schrijven van *Vrees en beven* (1843).

Isbn 978 90 5573 737 6, 168 pp., € 19,90



Søren Kierkegaard

WAT DE LIEFDE DOET

*Een aantal christelijke overwegingen
in de vorm van toespraken*

Vertaling Lineke Buijs en Andries Visser
Eindredactie van dit deel: Udo Doedens
en Pieter Vos
Nawoord: Udo Doedens en Pieter Vos

Kierkegaard prijst de weg van de liefde aan als een menselijke weg: 'Wie kunst en wetenschap aanprijst, verdeelt de mensen in begaafden en niet-begaafden; wie de liefde aanprijst maakt allen gelijk.' De liefde komt in dit boek zo praktisch aan de orde dat lezen en herlezen een aanrader is voor elke liefhebber. Op de vraag wat liefde is, zal een antwoord dat voldoet niet te geven zijn. 'Wat de liefde doet, dat is ze, en wat ze is, dat doet ze.'

Isbn 978 90 5573 784 0, 480 pp., € 34,90



Søren Kierkegaard/
Constantin Constantius

DE HERHALING

*Een proeve van experimenterende
psychologie*

Vertaling: Annelies van Hees
Eindredactie van dit deel: Karl Verstrynge
en Onno Zijlstra
Nawoord: Johan Taels

De herhaling betreft een verliefde jongeman die dichter wordt in plaats van te huwen en zich afvraagt of het voorbeeld van Job, die alles verloren was, maar in geloof alles tweevoudig terugkreeg, hem zou kunnen helpen. Onderhuids schemert een rijke gedachtewereld door, die op uiteenlopende manieren aansluit bij het manuscript van Johannes de silentio. Het boek is echter in de eerste plaats een filosofische verhandeling over een centraal thema in Kierkegaards werk. De vraag 'Is herhaling mogelijk in een mensenleven?' en de begrippen die het pseudoniem Constantin Constantius aansnijdt en ontwikkelt, raken de kern van Kierkegaards filosofisch-theologisch denken: herinnering en herhaling, beweging, keuze, schuld, vrijheid, sprong, immanentie, transcendentie.

Isbn 978 90 5573 896 0, 152 pp., € 21,90

Sedert december 2006 verschijnt bij DAMON de serie *Kierkegaard Werken*. Jaarlijks verschijnen twee delen van de Deense filosoof en theoloog, waarbij de werken van Kierkegaard voor het eerst systematisch in het Nederlands worden uitgegeven.

Kierkegaard Werken staat onder redactie van een aantal Belgische en Nederlandse Kierkegaard-specialisten: Annelies van Hees, Paul Cruysberghs, Udo Doedens, Frits Florin, Johan Taels, Karl Verstrynge, Pieter Vos, Onno Zijlstra. Uitgeverij DAMON is in samenwerking met de 'Redactieraad Kierkegaard Werken' de Nederlandstalige partner van de nieuwe kritische Deense editie *Søren Kierkegaard Skrifter* (©), waarop de serie *Kierkegaard Werken* is gebaseerd.

Alle delen zijn gebonden met stofomslag uitgegeven.



Søren Kierkegaard/
Vigilius Haufniensis

HET BEGRIP ANGST

Vertaling Jan Sperna Weiland, geheel
herzien door Frits Florin
Eindredactie van dit deel: Paul
Cruysberghs en Johan Taels
Nawoord: Frits Florin

Vigilius Haufniensis (de 'wachter' van Kopenhagen), was de eerste die in de wijsgerige antropologie het onderscheid tussen vrees en angst nauwkeurig formuleerde en hanteerde: vrees betekent dat men bang is voor iets concreets, angst dat men bang is voor iets onbekends. Angst slaat op wat mogelijk is, maar er (nog) niet is. Rond het centrale thema van de angst snijdt Vigilius Haufniensis een hele reeks thema's aan die in de latere geschriften van Kierkegaard uitgewerkt worden.

Verschijnt in december 2008

Isbn 978 90 5573 911 0, 224 pp., € 26,90



Søren Kierkegaard/Anti-Climacus

DE ZIEKTE TOT DE DOOD

Vertaling Paul Cruysberghs
Eindredactie van dit deel: Frits Florin en
Karl Verstrynge
Nawoord: Karl Verstrynge

In 1849 verscheen *De ziekte tot de dood*. Dit naar eigen zeggen "uiterst waardevol" geschrift wil de lezer bewust maken van de alom verspreide ziekte van de vertwijfeling en biedt daarbij inzicht in de grammatica van de menselijke existentie. Het boek vormt een tweeluik met het eveneens aan Anti-Climacus toegedichte *Oefening in christendom*, dat een jaar later verscheen. De "buitengewone" thematiek en de onverholven kritiek op het christendom droegen er toe bij dat beide geschriften slechts gepubliceerd werden na een lange en intense innerlijke deliberatie van de auteur. Samen maken ze de kern uit van het 'tweede deel' van Kierkegaards schrijverschap.

Verschijnt in april 2009 Isbn 978 90 5573 912 7, 192 pp., € 24,90